



Prijs : In België : 6 Frs — In Nederland : 40 Cts

ZEVENDE JAARGANG

38-10-52

KUIFJE

44

WEEKBLAD VOOR JONGENS VAN 7 TOT 77 JAAR

Lees in dit nummer
HET BEGIN VAN ONZE
NIEUWE VERVOLGROMAN



TEXAS SLIM

Wat krijg ik?

INGEVOEGE een klein bericht dat enkele weken geleden in De Postlijn verscheen, ontving ik van een lezer volgend schrijven:

« Mijnheer, ik las in Kuifje dat een jonge Schot de ring van Mary Stuart gevonden heeft. Ik wou graag weten of hij die mag houden ofwel, of er een Britse wet bestaat die voorziet dat de regering recht heeft op dit juweel? In dit laatste geval, wat krijgt die jongen? »

Beste vriend, ik weet niet of de ring van de koningin van Schotland zal beschouwd worden als eigendom van de Britse Kroon. Het is eigenlijk een museumstuk en de ring van Mary Stuart hoort, naar mijn mening, aan heel het Britse volk toe. Het juweel kan dus niet in het bezit blijven van de jongen die het, bij toeval, vond.

Doch, dit is niet de kern van de zaak.

Het is het staartje, dat je speciaal interesseert, niet-waar? Wat krijgt de jongen indien hij het juweel moet teruggeven? En het lijdt, naar je mening, inderdaad geen twijfel, dat hij een koninklijke beloning zal ontvangen!

Eerlijk gezegd, de mentaliteit van vele jongelui stuit me tegen de borst: Niets voor niets! Ik geef je dit en jij geeft me dat. De onbaatzuchtigheid is helemaal uit de mode geraakt. Iets geven wil zeggen iets wat je lief is schenken zonder daarvoor iets in ruil te eisen. Je geeft iets om iemand plezier te doen, je geeft iets met een goed hart.

Beproef het eens. Je zult er zelf wel bij varen en je mooiste beloning zal de glimlach zijn van je vrienden en de sympathie en de vriendschap die ze je op hun beurt schenken.

Kuifje



ONZE BRIEFBUS

L. della Fallie, Kasteel Oelegem. — Ik hoop dat je, nu het weer school is, je lessen met even veel « vurigheid » zult leren als je Kuifje gelezen hebt tijdens het verlof. Ik kan best begrijpen dat de factuur van Oelegem over de fiets van Riddler « Sneuetermans » verklaart: « Amai, als 'k met zo 'n krak m'n ronde moest doen, dan denk ik dat 'k na drie dagen nog nie gedaan zal hemme... » Met mijn beste groeten, ook aan je factuur!

Tinus van Hattum, Velsen, Noord-Holland. — Hartelijk welkom in onze grote Kuifjesclub, Tinus! Hoe vind je ons

kenteken? Mooi niet? Ik ben eens benieuwd of je niet enkele vrienden zult aanwerven voor de club? Laat me eens weten welke verhalen je liefst leest in ons blad? Met mijn beste dank en hartelijke groeten.

Theo Claessen, Willebroek. — Wanneer ik een briefje van een lezer ontvang, dan doet dat me ook genoegen, want dan weet ik eveneens dat men aan me denkt. Hartelijk!

S. Hambrouck, Wemmel. — Dat was inderdaad een storende drukfout. We vechten met heel de redactie tegen die lelijke dingen, maar er glibberen er toch altijd enkele door de mazen van het net. Met mijn beste groeten. (Hoe gaat het met je club?)

Marquenie Donald, Gent. — Ha dat is fijn dat je twee leden aangeworven hebt voor onze club! Hartelijk proficiat! Er volgen er voorzeker nog? Met mijn beste groeten.

KUIFJE (weekblad). Redactie, Publiciteit: Lombardstraat, 24, Brussel. P.C.R. 1909.16 — Uitgever-Directeur: Raymond Leblanc — Gedrukt in helio door: De Drukk. C. Van Cortenberg, Keizerstr., 12, Brussel. KUIFJE-HOLLAND — Singel, 231, Dordrecht. Tel. 3683. Giro 196.334. Abonnementenprijs: fl. 3,50 per kwartaal.

ST NIKLAAS

VERWACHT JE

BON MARCHE

HIJ VERZOECT AL ZIJN VRIENDEN, JONGENS EN MEISJES, HEM TE KOMEN BEZOEKEN IN ZIJN

PRACHTIGE TROONZAAL

waarvan de versterking geïnspireerd werden door de meest boeiende episodes van « Het Geheim van de Eenhoorn ».

De uitgestrekte 2^e verdieping aan de Kruidentuinlaan is geheel ingenomen door een

WONDERBAAR SPEELGOEDAFDELING

met haar spoorweggalerij.

Bespreek je plaatsen bij **AU SINT NIKLAAS BIOSCOOP** van Sint Niklaas van 30 October af.

Gratis voorstellingen Donderdag en Zaterdag van 30 October af.

Raadpleeg de aangepaste programma's in het magazijn.

DE PLEZIERIGSTE FILMS DE LEUKSTE CLOWNS!

AU BON MARCHE

Het door Kinderen uitverhoren Magazijn

Onder de Vlag van de Compagnie

TEKSTEN EN TEKENINGEN
VAN BOB DE MOOR

Admiraal Piet Hein zet met zijn vloot de Spaanse Zilvervloot na. Deze laatste wil een veilige baai bereiken, doch enkele schepen, waaronder het admiraalsschip, lopen aan de grond...

ENKELE
SCHEPEN
VAN DE
HOLLANDSE
VLOOT
LOPEN
EVENEENS
OP DE
MODDER-
BANK.
ZIJ HEBBEN
ECHTER DE
WEDSTRIJD
GEWONNEN
EN MAKEN
ZICH GEREED
OM DE
SPANJAARDEN
TE
BESCHIETEN.



Alles klaar?... VUUR!



Een donderend salvo barst los. De Hollandse kanonnen spuwen vuur en rook...



De Spanjaarden worden door paniek aangegrepen... Admiraal Benavidez beveelt het zilver aan wal te brengen, doch zijn manschappen springen in de sloepen en vluchten naar het droge...



Ondertussen luistert Cori aandachtig naar het verloop van de strijd...

Zo ik eens aan dek ging? Ik voel me opperbest!



Hoe gaat het maats?

De Spanjaarden waren zich maar zwak!
Ze hebben werkelijk het hoofd verloren!



De Spaanse admiraal is radeloos. Zal de ganze Zilvervloot in handen van de Hollanders vallen?

Zet een sloep uit en roei me aan land... Ik zal daar de vluchtelingen tot de orde roepen!



Het bootsvolk weigert naar het schip terug te gaan. De admiraal is machteloos. Hij laat zich de rivier oproeien, die naar het binnenland vloeit...



Ondertussen hebben de Hollanders boten uitgezet en roeien naar het Spaanse admiraalsschip...

Hoe geraken wij aan boord? Er is zo weinig beweging op dat schip te bespeuren? Zou de vijand zich in hinderlaag gelegd hebben?...



(Wordt voortgezet.)



De Chinees met de rode mantel

De zoon van Raveschot werd ontvoerd. Rita en Rik verdenken Ernest, de kamerknecht van de multi-millionair, er van de kidnapper geholpen te hebben. Rik en Rita wandelen door het park...



TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN RAYMOND REDDING





Tijf Uifenspiegel

De Geuzen hebben zich kunnen redden op een vlot. Ze volgen een gevecht tussen een Spaans galjoen en Engelse piraten...



De kapers naderen het Spaans galjoen langs de achterreven, waar het geen gerucht heeft. Ze wachten er zich wel voor in het bereik van de kanonnen aan stuurboord te komen!



De Spanjaards, die zich op het achterdek ter verdediging opgesteld hebben, zijn verplicht dekking te zoeken voor het vuur van de kapers



Enterhaken suizen door de lucht en zetten zich stevig vast. De kaperschepen zijn aldus aan het galjoen vastgeankerd



Ten aanval! Dood aan de Spanjaards!



Alle donders! Zo die zeeschuimers aan boord geraken, ziet het er voor de Spanjaarden slecht uit



De bevelhebber van het galjoen liet echter een deel van het achterdek contruimen en stelde bij de grote mast musketiers op, die de oprukkende piraten zware verliezen toebrengen



De kaperkapitein hakt een lading tonnen los, die donderend over het...



...dek rollen en de musketiers uiteen jagen...



Een vreselijk lijf aan lijf gevecht ontbrandt nu op het achterdek. De Spanjaards houden tegende...



...overmacht flink stand en bijna alle zeeschuimers moeten hun schip verlaten om zich in de strijd te werpen. Het vlot nadert langzaam het strijdtonel



Luister, jongens! Ik heb een gewaagd plan, doch... als het slaagt, zijn we gered!



(Wordt voortgezet.)



IK MAakte DE EERSTE PROEFRIT IN BELGIE MET DE NIEUWE ALFA ROMEO 1900 CC. MET BATTISTINI ITALO, INRIJDER VAN DE GROTE ITALIAANSE FIRMA

- Hallo, Alfa Romeo?
- Ja, Alfa Romeo luistert...
- Ik heb gehoord dat de nieuwe 1900 cc. van uw firma in België is aangekomen voor de eerste proefritten?
- Ja zeker, mijnheer, u schijnt goed geïnformeerd...
- Zou ik voor Kuitje een proefrit met uw nieuwe wagen mogen maken?
- Ja zeker! Wanneer wenst u te komen?
- Hoe eer, hoe liever!
- Wel dan verwachten we u binnen twintig minuten!
- Beste dank! Ik kom!...

DE RIT MET FRA DIAVOLO

IN zeven haasten holde ik de redactie uit, wipte in mijn verouderd Citroëntje en reed, naar de mening van de agenten en de banden, veel te vlug naar de grote Alfa Romeo-garage van Brussel, waar een gloednieuwe 1900 cc. stond.

De directeur stelde me Battistini Italo voor, de beste proefrijder van de Milanese firma, die de avond te voren uit Milaan aangekomen was. Na de wagen eens langs alle zijden goed getoond te hebben, nodigde Battistini me uit om in te stappen, want hij had niet veel tijd. Ik was de eerste met wie hij in België een proefrit zou maken, maar de andere liefhebbers stonden reeds te wachten. Zijn karretje zette aan met een start-snelheid die ik nog bij geen enkele andere wagen gevonden had (en ik heb er nochtans reeds heel wat geprobeerd). De gele Alfa 1900 cc. ont-wikkelde zo maar eventjes 100 PK. op de remmen, die kunnen knarsen en plepen, maar laten zelfs geen roekeloze chauffeurs in de steek.



Aan 120 per uur reden we (ik hoop dat de commissaris dit stukje niet leest) naar Ter Kamerenbos, waar Battistini een extra gelegenheid kreeg om enkele exhibities te geven met zijn karretje, dat alle jongens en dames bewonderend naogoden, en waarvoor iedere chauffeur (de «père de famille» zowel als de waaghais) eerbiedig uitwek. Draaien aan 110 per uur scheen Battistini doodgewoon. Ik dacht aan familie, akte van berouw, enz. en zag geen uitkomst aan die tocht met «Fra Diavolo». Battistini kreeg het in de gaten dat ik me niet erg «safe» voelde, en hij schepte er een duivels genoezen in, in scherpe bochten aan meer dan honderd per uur voorbij te steken.

Ik trachtte hem met al mijn Italiaans, aangedikt met een vage Latijnse woordenschat, diets te maken, dat de Brusselse agenten niet met zich laten lachen en de Belgen niet als buitengewoon goede chauffeurs bekend staan.

— Weet ik, antwoordde Battistini laconiek. Maar ze kennen nog geen Alfa 1900 cc.!

En inderdaad... Onze wagen wakte zoveel opziens in Ter Kamerenbos en de omliggende lanen, dat de agenten niet dachten aan valbellen, maar in stomme verbazing de roekeloze chauffeur met de gele wagen, waarvan ze de silhouet noch het model kenden, nastaarden... Tijd om een nummerplaat te noteren kregen

Battistini Italo, alias Fra Diavolo, de eerste proefrijder van Alfa Romeo.

ze niet. Daarbij reed de Alfa 1900 cc. met een Italiaanse plaat met zeer kleine cijfertjes.

Al heeft de Alfa 1900 cc. geen voorwielaandrijving, toch houdt zij nog beter de baan dan de Citroën 15 PK. want je moet weten dat de voorste wielen onafhankelijk zijn. De voorvering bestaat uit hydraulische telescopische schokbrekers en stabilisatorstangen. Achteraan heeft de Alfa 1900 cc. geen onafhankelijke wielen, maar eveneens telescopische, hydraulische schokbrekers, spiraalveren en een speciaal bestudeerd systeem voor het opvangen van de schokken en het trekken van de wielen in de bochten bij hoge snelheid. Dat dit systeem betrouwbaar is, heb ik ondervonden, want had men, met om het even welke andere wagen, gereden zoals Battistini met zijn 1900 cc., dan had ik geen kans meer gekregen dit verslag te schrijven... Toen we aan de vijver een paar foto's van zijn prachtig karretje maakten, kwam jong en oud dadelijk naar deze onverwachte attractie kijken.

Terug in de garage wist Battistini me nog enkele gegevens te verstrekken over zijn auto. De 1900 cc. bestaat in vier verschillende modellen: een coupé gecarrosséerd door Touring, een cabriolet 1900 cc. gecarrosséerd door Pinin Farina, een cabriolet Victoria gecarrosséerd door Stabilimenti Farina, de om van Pinin Farina, en dan de gewone berline, waarvan er reeds enkele in België rijden.



Een 1900 cc. In volle glans.

VAN WAAR KOMT DE NAAM ALFA ROMEO?

ALPHA is de eerste letter van het Grieks alfabet en betekent ook de eerste. Romeo is de familienaam van ingenieur Nicola Romeo, die de technische leiding van de fabriek waarneemt.

EEN AUTO VOOR DE PRIJS VAN EEN HUIS!

DE firma Alfa Romeo was gespecialiseerd in het bouwen van dure sport- en renwagens, maar ze moest op het verzoek van de Italiaanse regering ingaan, en ook «goedkopere touringwagens» bouwen. De 1900 cc. is het resultaat van dit verzoek.

De Alfa Romeo 1900 cc. verbruikt minder dan de 2500-modellen Gran Turismo en Super Sport, die het met niet minder dan 14-15 liter doen per 100 km en respectievelijk 420.000 en 550.000 frs. kosten. De prijzen van de 1900 cc. zijn «schappelijker». 1900 cc. berline: 280.000 frs., coupé Touring (de wagen waarmee ik de proefrit mocht maken): 400.000 frs. De cabriolet Pinin Farina kost 408.000 frs. en de cabriolet welke door Stabilimenti gecarrosséerd werd 405.000 frs.

Het aantal kopiers zal wel in averechtse verhouding staan tot de massa bewonderaars van die schitterende Italiaanse wagen!

JOHAN DE BRABANDER.



De A.R. - 1900 cc. cabriolet.



NAAR DE ROMAN VAN R.-L. STEVENSON

VAN JACQUES LAUDY

TEKSTEN EN TEKENINGEN

Na een schipbreuk spoelde David aan op de kust van Schotland. Hij gaat op zoek naar zijn vriend Alan Breck, aanhanger van de Stuarts. Hij legt een gedeelte van de weg af in gezelschap van Henderland en samen komen ze te Loch Linnhe aan...

Voortgesleurd door Henderland, komt David het huis binnen gestormd...

M'n snuitje tabak! M'n snuitje tabak! Ik kon het niet meer uithouden!



O, was het dat maar! Op je gezondheid!

ATSJOEM!



David, ik kan je slechts het maal van de arme aanbieden... een bord porridge, en een dak boven je hoofd!

Het wordt me van harte gegund, Mr. Henderland en ik ben er je dankbaar om!



De volgende morgen...

Daar is de weg naar Aucharn. Hier heb je zes pence, meer kan ik je, helaas, niet geven...

Dank je, beste vriend, ik heb nog geld!



David geraakt zonder moeilijkheden over de Loch Linnhe en stapte het bos van Lettermore in...

Die brave man wou me de helft van zijn bezit afstaan! Is het eigenlijk niet dwaas Alan te willen terugzien? Indien ik eens naar het Zuiden ging?



David zet zich neer bij een bron om een stuk brood te eten, als...

Ruiters!



Ha, twee van hen dragen de Tartan, die door de wet verboden werd. Dat zijn heel stoutmoedige Jacobieten, ofwel staan ze bij de overheid in een goed blaadje...



Meen je niet, mijnheer, dat we hier onze escorte moesten afwachten? De streek is eenzaam en achter iedere struik loert het gevaar...



Ben je bang? Ik kreeg van de koning het bevel die gehate Stuarts uit te roeien en ik haast me dit bevel uit te voeren!



Op dit ogenblik komt David uit het struikgewas.

Gentlemen, ben ik nog ver van Aucharn?

Zonderlinge vraag, jongeman!



Gekscheer niet, dat is niet normaal!

Ba! Kijk eens of hij niet gewapend is!

Tot je dienst, Colin Roy!



Ik heb al veel over u horen spreken... Het schijnt dat er met u niet te spotten valt! U mag me geloven, ik heb hier niets verloren en wens alleen naar mijn woonplaats te gaan!



Op je tong ben je niet gevallen! Dat bevalt me, doch... vandaag...



TEXAS SLIM

Aan m'n beste Slim Briggs
de Zingende Cow-boy,
een trouwe vriend van Texas Slim.

KENNISMAKING MET STROOM

DIT speelde zich af te San Antonio in het Zuiden van Texas. Op het ogenblik dat Koen Stuyvesant uit de hoogvormige deurgang kwam, die tussen twee huizenblokken liep en een paar stegen van de Mexicaanse wijk met elkaar verbond, bleef hij plotseling staan. Hij kon zijn eigen ogen niet geloven en meende de speelbal van 'n verbeelding te zijn. Op enkele meter afstand en rechtover hem stond datgene wat hij, sedert zijn aankomst in Texas, zo lang en zo vergeefs gezocht had: een echte cow-boy! Een cow-boy die voldeed aan de traditie en aan zijn eigen wensen. Een vergissing was hier uitgesloten. Deze man had niets gemeens met diogenen die heden ten dage, naar de mening van Koen althans, nog alleen de naam van 'cow-boy' dragen. Heel zijn wezen bestond uit de stempel van schuldheid, er lag over hem iets van dat groenschadig waan dat over de echte antieke bewijzen ligt, ja, hij zag er uit als opgezeten uit de

grafionbe waar de heerlijkheden van de oude Far West sluimeren. Hij droeg de grote, moderne stelsels niet, doch de kleine hoed met smalle rand, de hoed van de veteranen, de old-timers. Daarover zag men zijn gebruind, getoend en gerimpeld gezicht dat op een indianen masker geleek. Een groen, graf linen hemd, een bandana van rood katoen geknoopt als een halsdoek, een kort vest in damast, met lange franjes, een laderen hoes, laarzen met sporen, op de kuiten voorzien van schilden. Zijn paard, dat hij liet drinken aan de bron, paste helemaal bij hem: een gevlekte valbloed opgetuigd met een hoog Mexicaans zadel waarvan de rups, de lasso, bevestigd was. Koen hoefde die lasso niet te meten om te zien dat ze dertig meter lang was, net zoals de oude, echte lasso's, en geen twaalf meter de moderne.

Alhoewel Koen brandde van verlangen dit beeld, uit een verleden dat hem zo lief was, te noderen, trok hij zich terug in de heek van

een geweldige poort. De aandoening smeed hem de adem af. Hij had nog slechts één verlangen: dit beeld vastleggen, er een foto van maken. Indien hij de old-timer om toelating vroeg, zou deze maar dan waarschijnlijk weigeren als een zeldzaam dier te worden behandeld. Best was dus het buiten zijn weten te doen...

Koen trok zijn fotoapparaat uit het zakje, viseerde en knippte... Maar het onwettig model had niet slechts het uitzicht van een echte cow-boy, sedert zestig jaar was zijn oor er aan gewend het minste gerucht op te vangen en het had ook die korte, bijna onheerlijke blik van het toetsel, wurggesnomen.

Had hij zich niet dan toe slechts voor driekwart laten zien, nu drongde hij zich aan en kwam met de wiegelende gracie van een reusachtige vogel (kammeraad voor wie op zeer hoge laarsnhielen marcheert), naar de heek van het ongewoon geluid. Hij antwoorde een hoopgegeschoten, flinke knuip van

vrijlief jaar met blauwe ogen en blond haar.

— Wel, my boy, zei hij spottend, je neemt de Oude Stroom teker voor een fenomeen, voor Doodkisthoofd in eigen persoon, dat je zijn foto bij verrassing maakt?

Koen werd nog roder dan de halsdoek van de Oude Stroom, doch in zijn verwarring kon hij toch nog glimlachen. Om te tonen dat hij de knipsel die voor velen duister zou zijn, opperbest begreep, antwoordde hij met een zwakke stem, doch in een vloeiend Engels:

— Neen, mijnheer, ik aanzie u niet voor Doodkisthoofd, want u is geen retainant, u moet geen acht vesten en uw sympathiek gezicht is niet voorzien van bakkebaarden!

De cow-boy verborg zijn verwondering niet.

— Ja, je weet verduiveld goed wie Doodkisthoofd was. Men zou zeggen dat je hier, in onze Texas, grootgebracht bent en dat een van onze zwarte mammas je de legende heeft verteld, die alle kinderen te horen krijgen wanneer ze niet brarf zijn. En nochtans...

Hij bekeek de jongen opletend van het hoofd tot de voeten, en vervolgde dan:

— Je bent niet van Texas, zelfs niet van de States, je bent toerist.

Roman van Marcel ARTIGUES
Geïllustreerd door PAUL CUVELIER

Daar stond een echte cow-boy

een vreemdheid. Om het nog juister te zeggen, je komt uit West-Europa.

— Ja, ik ben Belg. Ik woon aan de kust van de Noordzee en, alsof plotseling, moed gekregen had, voerde hij er met een toe, maar ik heb de indruk dat ik altijd in de Far West, in Texas, heb gewoond. Het is alsof ik altijd maar nu gekend hebt zoals u, Mr. Stroom... Ik ken u van uit de tijd toen ik nog niet lezen kon, doch de prentjes bekeek...

De Oude Stroom had met groeiende verbazing naar deze woerdevloed geluisterd. Koen vertelde verder, dat hij een hartstochtelijke lezer van de avonturen van de Far West was, dat de glorietijd van de pioniers en de cow-boys van Texas en hun strijd met de Roodhuiden, de rustlers (veedieven), de desperados, enz., hem ten zeerste gebood, had. Toen hij als vreemdheid de grond van zijn hielden betrad, hoopte hij zijn dromen in de werkelijkheid te kunnen beleven. Zijn ervaringen in Texas hadden hem echter erg teleurgesteld. De schilderachtige hooven van eertijds waren betrouwbare fabrieken geworden en de ranchers zakenlui, die hun zaken afhandelden in moderne bureaux, voorzien van een paar dozen telefoons. De cow-boys, technici in een blauw linne pak, reden niet meer met hun broncos, maar in jeans en het v's liep niet meer wild over de prairie, doch stond te grazen achter prikkeldraad...

Eindelijk hield Koen op. Hij snakte naar adem. Misschien werd het hem ook te machtig om nog verder licht te geven aan zijn belkeer voor de «vooruitgang» die met zoveel oude, heilige dingen opgeruimd had.

De ruiter had stuwrijgend naar die stortvloed van woorden geluisterd, doch zijn lichte groenblauwe ogen — ze hadden de kleur aangenomen van het prairiegras waar naar ze zolang gekeken hadden — waren met een vreemde strakheid op Koen blijven rusten. Eindelijk antwoordde de cow-boy langzaam en eenvoudig :

— Yeah, I see... Ja, ik zie het. Ik zie nu in waarom je een foto van me wou.

Dan zweeg hij weer, om dan, als door een plotselinge ingeving, die daarstak ook Koen had bewogen, te zeggen :

Er bestaat toch nog een hoek, misschien de laatste in dit genre, waar je datgene waarvan je houdt kunt vinden, het le-

ven van de Far West zoals het eertijds was. Dat is de hoek waar de Oude Stroom vandaan komt en waarheen hij weerkeert op zijn brave bronk, John... Die hoek heet Old Follow Ranch. De Oude Vrienden Ranch. Een pracht van een boss heeft er de leiding van. Hij is de laatste jongen die hier ooit heeft geleefd. Ik bedoel... en hier wachtte de Oude Stroom een tijdje om dan op een plechtig, eerbiedig toon te zeggen... ik bedoelde Texas Slim.

Koen die deze woorden van de smalle lippen, die als met een boevieknit in het getand gezicht gesneden waren, als het ware gedronken had, hoorde toen voor het eerst de naam van Texas Slim...

— Texas Slim, herhaalde hij. — Ja. Wil je met mij meekomen om hem te zien, vroeg Stroom plotseling.

— Dat ontbreekt er nog aan !

Koen en Stroom schrokken op. Ditmaal was de flair van de oude priester in gebreke gebleven. Te zeer versiet in het gesprek en ook wel door de emotie, had hij het anderen van een persoon, achter hen in de schaduw van de doorgang, niet waargenomen.

Stroom keek haar onthutst aan als was hij getroffen door haar kreel so kort en woerdend als het schot van een colt. Het was een vrouw, maar van een zeldzame soort. Ze had het aspect van een Diane of van een kribbige amazone, alhoewel ze een sympathieke gestalte bezat. Ze was tussen vijf en veertig en vijftig jaar. Tussen het kortgeknipte goudblond haar schmerde het zilver. In haar fijn bezeden gezicht vlamde grijze ogen en ze droeg een glad eenliggend grijs mantelpak.

Koen had alle reden om haar te herkennen, want het was s'n tante, Jeanne Hermans, die hem op zijn Amerikaanse reis vergezeld en een eerder strenge leidman was. Reeds bij de eerste woorden bleek duidelijk dat ze het beland niet eens was met Stroom :

— Ik ben op zoek naar die hengel, zei ze met hoge stem, hij is een te meer ontroopt om hier in die onmogelijke wijken rond te lopen. En nu vind ik hem in gesprek met een oude familie, opgetuigd om in een Hollywoodse film te spelen en die voorstell hem mee te nemen naar de bamel-wet welk openland. Onken het niet, vriende ! Ik was getuige van jullie gesprek, jullie hoor-

den me niet komen door deze gang tussen bomen vol ratten. Ik heb alles gehoord !

Stroom had zelfs niet de gelegenheid een woord te plaatsen. Het stroomde als te ontkomen ! Hij kreeg van tante Jeanne een heilboel verwijten naar het hoofd geslingerd als vertegenwoordiger van een menzening, dat de schrijvers van avonturen de stof geleverd had om het publiek te vergifigen en de jeugd het hoofd op hol te brengen. En nu wou hij die knap ook nog in andere, idiote avonturen storten !..

Stroom stond perplex voor deze cyclaan in ratten en kon dan eindelijk met een hoest pijnlijke ironie zeggen :

— Ik heb in mijn leven geweten getrouweerd, doch nooit een van dit soort !

Koen werd intussen door de stuwige hand van tante Jeanne achteruit gered en vers aan het einde van de gang verkreeg hij, door bidden en smeken, dat zijn eindelijk haar mond hield en hem de toelating gaf koudelijk afscheid te nemen van de man die slechts voor enkele minuten zijn vriend was geweest en die hij zo graag had weerzien...

Al was de schijn ook tegen haar, tante Jeanne was geen «gendarm», ze was zelfs niet eens boosaardig. Ze hield van haar neef en waakte over hem met moederlijke zorg. Ze liet zich den ook spoedig vernemen.

Op het ogenblik dat hij weer door de gang liep, vermoedde Koen niet hoe waar, hoe afschuwelijk waar dit «afcheid» zou zijn...

Stroom stond nog op de plaats waar hij hem verlaten had, in de hoek van de poort. Doch plotseling... Ha... God ! God !

Hij was op s'n knieën op de losgeraakte stenen gevallen, zijn hoofd was enkele meters verder gevoglen en zijn handen hield hij krampachtig op de linkerzij geklemd. Toen hij Koen hoorde terugkomen, hief hij heel langzaam het hoofd op. Koen, geweldig geschrokken, zag dat er over dit geklemd roodbruin gezicht een grijzele kleur gekomen was en heel de uitdrukking er van getuigde van pijn verwoesting... van de dood.

De oude, knokige handen losten de zijde. Koen, die beelde van aandoening, zag een mes tot aan het been hecht in de bloedende zijde geplaat...

(Wordt voortgezet.)

**DANIEK
aan BOORD!**

Enkele dagen later is de «Navigator» reeds in de Oceaan...



Caribou, commandant... Kom vlug !
Wat is er aan de hand ?



Ik merkte aan stuurboord een fles waarin een boodschap steekt !



Misschien wel is het 'n boodschap over een schat. Ik ga ze halen !



'n Ogenblik later,

De kapitein zal de boodschap lezen !



Op dit ciland kreeg ik de troon. En had ik nu een TISWOT heel was het leven schoon !

De soep is klaar !

Het is geen soep, het is pap !



Soep of pap, het is alle twee nat !

(Wordt voortgezet.)

DE SCHAT VAN BEERSEL

TEKSTEN EN TEKENINGEN VAN WILLY VANDERSTEEN

De vledermuis heet de Schat van Beersel geroofd en is nu
mee in de grond gevreesd. Lumbik zoekt de drenkeling.

Het is te donker. We
zullen morgenvroeg
weerkomen

De volgende morgen zijn onze vrien-
den voor dag en dauw ter plaatse.
Uitgerust met een duikapparaat zal
Wike de bodem afzoeken

Indien je de verdronken
vledermuisman moet vinden,
laat je hem met rust. Dat is
het werk van de politie

Vind je de schat, bind je
hem aan dit touw en je geeft
twee korte snokjes

Geen drenkeling te zien...de sluis is
open...waarschijnlijk is hij langs daar
weggedreven...of ontsnapt

Wel, wel, een helm...een kist...Hier zou
men nog aardig wat kunnen vinden over
de geschiedenis van het slot

Plotseling stoot Wike op de kist die
met de vledermuis in het water viel...

Verdrazd! Ik zou nu toch de
eerste willen zijn, die weet
water in die kist zit. Met dit stuk
degen zal ik ze openbreken

Opgepakt! Wike gaf het
sein! Ik haal de schat op!
Een... twee... Hop!

Maar... die kist is leeg!
Wat betekent dat?

Inderdaad. De kist is
leeg... maar op de bo-
dem van de slotgracht
deed Wike een andere
ontdekking...

MANNEN OP DE MAAN

Kuijje en zijn vrienden zijn in de maanraket geslapen en op weg naar de maan. De drukking was zo hevig, dat zij het bewustzijn verloren. De aarde roept hen...



LEVE OI



Ik had je beloofd te vertellen hoe ik m'n vakantie heb doorgebracht. Ik heb er lang mee gewacht en nu lezing zal je best begrijpen waarom. Hier gaat dan het trouw en waarachtig verslag.

PAPA had een grote kaart van België op tafel uitgespreid, zich voorzien van een meter, een blootnoter en een potlood en rekende een rekende wat een heel uur aan een stuk. Siechts af en toe keek hij op om ons te vragen wat stiller te zijn en hem niet te verstrooien door ons gebabbel. Toen hij een tiental bladzijden vol cijfers gekribbeld had, lei hij z'n potlood neer en verklaarde:

— «Neen, dat is onmogelijk. We kunnen niet naar zee! Denk eens aan: Ons land heeft 65 km. kust en ongeveer 8.500.000 inwoners, wat maakt dat — in dien m'n berekeningen juist zijn ten minste — ieder inwoner precies 0,007.647 m² zand krijgt. Tijdens de vakantie wil iedereen naar zee. Als ik zeg «Iedereen» overdrijf ik misschien. Laten we zeggen dat één Belg op honderd naar de kust trekt, dan krijgen we toch nog niet meer, 0,7647 m² grond en dan heb ik niet eens rekening gehouden met de vreemdelingen die in België verblijven en met de Hollanders, de Engelsen en de Fransen, die er absoluut aan houden onze armzalige millimeters zand te delen. Jullie mogen doen wat jullie willen, maar ik ga niet naar zee. Ik

moet ruimte en lucht hebben. Ik heb gezegd...»

Als papa zegt «Ik heb gezegd» is er niets meer aan te doen. De aarde mag beven, een tyfoon kan de heift van het land wegvagen, je mag een troep olifanten op hem afsturen of het huis laten leeghalen door gespecialiseerde verhuizers, het is al boter aan de gaig. We hadden hem kunnen uitleggen, dat hij met de breedte van onze kust helemaal geen rekening had gehouden en dat hij het aantal buitenlandse toeristen vreselijk overschatte, gezien het schamele aantal de viezen van de buitenlanders, maar na zijn plechtig «Ik heb gezegd» zou dit alles niet geholpen hebben.

Dat we niet naar zee gingen, stond dus vast.

We trekken de bergen in, zei Joris, die droomde van onbeëindbare toppen en fantastische avonturen in grotten en spelonken. Moeder wees dit voorstel energie van de hand: «Ik word ziek in de bergen!»

Gevoel: niet naar zee en niet naar de bergen! Naar de Kempen dan? Ergens een rustig plekje vol poëzie waar we het leven van de eenvoudige boer zouden delen? Daarop begon Klaartje moord en brand te schreeuwen:

— Dank je! Je gelooft toch zeker niet dat ik me tijdens de vakantie ergens in zo'n boerenest zal begraven? Om de koeien en de varkens te bewonderen en gewekt te worden

door het haangekraal om vier uur 's morgens? Waarom gaan we niet eens naar een kuuroord? Spa, Vichy, Vittel of iets in die aard?

Ik weet niet hoe Klaartje zich zo'n beroemde kuuroorden voorstelt, maar ik denk, dat deze naar zoets voor de geest roepen als het Wenkenkruid van de oorlog 1914. Droomstenen waar men z'n tijd verdeelt tussen het Casino en het walsen met knappe, goudoverladen officieren! Haar voorstel ontlokte bij niemand geestdrift. In verbedding zagen we ons reeds in kamerjas van bron tot bron slenteren om het ene glaz heerlijke water na het andere te drinken. Proost! En die oude dames, die ons ledere dag hur grote en kleine miseries zouden vertellen en al de kwaliteiten van hun hond zouden opsommen... Ha, neen!

— Laat ons kamperen, stelde Jan voor.

Kamperen! klonk het vertoewardig. Kamperen! Wij waren toch geen landverhuizers! Mama en Klaartje krigen reeds kippenvel alleen maar door aan spinnen en rupsen te denken, en papa heeft schrik rhumatisme op te doen. Besluit: Niet naar zee, niet naar de bergen, niet naar de Kempen, niet naar een kuuroord en geen trektocht met de tent op de rug!

Peter stond op en nam het woord met de waardigheid van een minister die een Jaarbeurs opent. Hij kuchte even en zei:

Terwijl jullie jullie kostbare tijd verbeuzelen met hersenschimmen na te jagen, heb ik de zaak praktisch aangepakt en onze vakantie reeds tot in de puntjes uitgestippeld. Hier, doe jullie keuze:

Hij wierp een stapel bontgekleurde prospecten (zo 'n i achteraan is altijd elegant) op tafel en wij vloegen er op, gelijkelijk weleer de Hebreuwen op het hemelse manna.

«Drie dagen in het Groot Hertogdom Luxemburg», «De boorden van de Elbe», «Het Zwarte Woerd», «Titisee en het Baden-Baden», «Beieren en het Wagner-Festival van Bayreuth», «Zwitserland, het Toeristenland bij uitstek», «De Italiaanse meren, Venetië en Florenco», «Napels, Rome en Capri», «Spa en Vichy», «Schiederschtig Joegoslavië», «De Fjorden van Noorwegen en een bootreis naar Spitsbergen», enz., enz. We konden zelfs naar Marokko, Tunesie en de Sahara. Naar Ruanda-Urundi en het Kivumoor voor vijftien dagen met de Congocar. Naar de Antillen, Mexico, Colorado, naar Japan met Tokio, Kyoto en de Fuji Yama, naar Bali, het Aards Paradijs, en we konden zelfs de reis rond de wereld doen met de Luxepakketboot, de «Copa-bana».

Eerst gouden we het Groot Hertogdom op zij, want een vakantie van drie dagen is er geen! Naar Groot-Brittannië gingen we ook niet, wegens de schaarsheid aan levensmiddelen. (Wij zijn nl. grote lekker-

VACANTIE

bekken.) Papa wou niet naar Bayreuth, omdat hij Wagner beu is en Mama wou van Zwitserland en Oostenrijk niet weten, omdat er daar bergen zijn. Joegoslavië?

Scheen ons buitengewoon verhelderlijk, doch Jan merkte nuchter op, dat geen van ons zich in dat land verstaanbaar kon maken.

— Hoe zullen jullie een prentkaart vragen? Hoe zullen jullie kamers bestellen, om niet te spreken van een bleefstuk met frit, of het uur van de trein naar Krsipitje!

Aan Marokko, Japan, de Antillen en Mexico viel niet te denken, want Papa kreeg slechts twee weken vakantie, aan Noorwegen en Spitsbergen ook niet, want ik hou niet van koude! Er bleven dus nog Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal en nog een paar landen met een lokkende naam...

Terwijl wij om beurten de schoonheid van Sevilla en Florence bezongen, rekende papa opnieuw. Wou hij weten over hoeveel strand we zouden beschikken aan de Middellandse Zee of in de Golf van Biskaye? Hij zag een beetje bleek toen hij gedaan had... Van louter geestdrift hadden wij natuurlijk de financiële kant van de zaak glad uit het oog verloren. De prijs van de mooiste reizen schommelde tussen 5.935 en 15.875 frs. per hoofd alles inbegrepen. Vanzelfsprekend bleven er dan nog de paspoorten, visa's, drank, versnaperingen, souvenirs en honderd andere kleinigheden, die tijdens de vacantiereizen steeds uit de hoek komen. Papa vermenigvuldigde dit totaal toen met acht: papa, mama, Joris, Klaartje, Jan, Peter, Dina en ik. Het cijfer schommelde tussen de 60 en 125.000 frs.! Voor een vakantie-reisje niet zo kwaad!

★

Je ontving, net als al m'n andere goede vrienden, mooie prentkaarten uit Straatsburg, Lugano, Venetië, Rome en Napels die door heel de familie gekend waren. Voor jou had ik er enkele heel mooie uitgekozen en misschien benijdde je me, toen je « een groet uit San Sebastian » ontving. Heerlijk zo door Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, Spanje en

Verhaal
van ALFRED
GERARD

Illustraties
van
J. LAUDY

Portugal te kunnen reizen. Ja, het was een onvergetelijke vakantie en je zult het daarvoor dadelijk met me eens zijn...

De dag na die heugelijke familievergadering zijn we naar de directeur van het World Travel Agency gegaan. Het is een deftig heer. In zijn agentschap neemt hij alle functies waar, van directeur tot loopjongen. Hij bezit een prachtige collectie prentkaarten van alle hoeken der wereld. Men moet nu slechts zijn reisweg uitstipelen, prentkaarten uitzoeken, er naam en adres van de bestemming opschrijven en ze natuurlijk van je handtekening voorzien... De directeur stuurt deze kaarten aan zijn mannetjes in Sevilla, Pontresina, Capri of waar ook, en deze zenden ze onmiddellijk naar de bestemming... Het is eenvoudig en zeer nuttig!

★

Mama en Klaartje kochten genoeg reismiddelen om een lange belegering te doorstaan, we namen afscheid van vrienden en kennissen, brachten onze kat bij een gevoelige ziel uit de buurt en sloten deuren en luken... We hadden werkelijk alles voorzien, zelfs een lamp met ultra-violetstralen, die ons de zo begeerde gebronsde huid zou geven. Zo zijn we dan gezellig bij elkaar gebleven. We hebben onze neus niet buiten gestoken, geen licht gemaakt en de telefoon niet afgehaakt gedurende vijftien volle dagen... Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt wiskunde te studeren en zo ben ik geslaagd voor m'n ingangsexamen. Ik vraag me af of wij, alles wel beschouwd, geen prettiger vakantie hebben gehad dan onze vrienden die werkelijk op reis gingen?



ZIEH MIER DE REEKS MARINE 1 VAN DE PRACHTIGE COLLECTIE

ZIEN
OF
WETEN



Volgende reeksen zijn eveneens beschikbaar:

VLIEGTUIGEN, reeks I;
VLIEGTUIGEN reeks II;
LUCHTSCHEPEN, reeks I;
LUCHTSCHEPEN, reeks II;
SPOORWEGEN, reeks I.

Per reeks: 125 punten.

NIEUWE GESCHENKEN

Zijn van nu af verkrijgbaar:

- ★ Een KUIFJE'S PUZZLE, standaard formaat, nieuwe tekeningen: 400 punten.
- ★ Een KUIFJE'S PUZZLE, nieuw model, groot formaat: 500 punten.
- ★ Een nieuw BLOKJESSEL KUIFJE, 500 punten.

EN WELDERA:

- ★ Een prachtige KUIFJE'S PORTEFEUILLE, groot model: 300 punten

Volgende producten dragen de
KUIFJE'S BONN:



Over korte tijd ook... de kruiden, azijn en gearomatiseerde suikersiroop HORTON.





TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN FRED FUNCKEN



De Goedroensage

DONKER tussen-de duinen lag Matelan, koning Hettel's burch, beheersde de kusten van Denemarken tot ver in 't Zuiden. En de eegrende poort behoevde de grootste schat van zijn Rijk, Goedroen, de blonde en beminde koningsdochter.

Zij was jong en stil. En zij die zelden een woord sprak, doch allen begreepende benaderde, wande, die moest strouwen in alle gewesten om de Noordzee. Een kracht ging van haar stiltte uit. De geharachte zeekoning las in haar ogen de enige macht die zijn arm verlamde; en hij voelde zich onhandig en ruw beschroomd in haar aanwezigheid.

Zo kwamen er velen uit Oost en West. Zij kwamen op hun donkere schepen, aan het hoofd van grote vloeten, maar koning Hettel bewaakte gierig zijn dierbare schat. En Hardmoet kwam, de jeugdige vorst van Normandië, met statige schepen en logge kisten vol geschenken; wapens en gouden schalen, kostbaar laken en bont, en glinsterende kleindoeën... Toen hij weerom in zijn vaderland ontschepte, stapte hij alleen over het tapijt aan wal, achter hem aan sleepte zijn scheepsvolk de volle kisten meelzaam de treden op.

In de open slootpoort verscheen een rijzige donkere vrouw, zijn moeder, koningin Gerilinde: «Hardmoet, mijn zoon, zo bleek, zo haveloos? Waar is uw bruid Goedroen?»

— Ik werd afgewezen.

— Afgewezen?

— De koning der Hegelingen acht de erfpin van Normandië zijn fierde dochter onwaardig... wijl zijn vader een leenman is.

— Een leenman die heerst over zeven en veertig burchten!

Luid galmdde de kreet door de lange haal; en zonder woord betraden zij de wapenzaal. Hardmoet zank op een zitbank neer, en ontspette achteloos zijn zwaard dat kletterend op de tegels viel.

— Ook Siegfried de Moering werd hooghartig verstoeten, zuchtte hij mat.

De moeder hoorde de bemerkning niet: «Zoon, deze hoen dient gewroken, zo zei zij met sidderende stem, wij zullen dit verhaal herschrijven.»

Hardmoet knikte kort en voltooidde duster de zin: «... met bloed.»

Doch op de wallen van Matelan waakten de schildwachters, langs het strand kruisde de bereiden kustwachter, peilend de nevelige morgenzee. En daar op een verre duimtop sprong een zwarte rookzuil kronkelend omhoog, en met dof- rode gloed laaide het Noordvuur.

Aan de Westerik stonden de schulme zellen van een vloot.

Luid toetten de horens; horens antwoordden uit het diep van de burcht, en tussen de kantelen blonken de helmen van aankomende krijgsvolk. Het zag hoe één voor één de lange drakenscheppen zwel streken, en op de rede voor anker kwamen, een enkel schip voer langzaam de havenkreek binnen.

In de stenen hal, rusting en zwaard bij de hand, zat koning Hettel, omringd door de zijnen: naast hem in een tweede troonzetel, koningin Hilda; aan zijn rechterhand, rank en stil, Goedroen; en met lange witte baard, Horand, de harpenaar. Tegen de wand stonden, Irold en de grijze Wate, in volle wapendracht.

Een Viking op wacht aan de poort, bracht de boodschap: Herwig, koning van Zeeland, wenste de vorst te spreken.

Hettel zag zijn raadslieden: «Is hij niet mijn gebuur? Wat beduiden die honderd zellen?... Ik sta de koning te woord.»

In de hal werd het weerom stil. Een

deur knarste open. Zij hoorden snelle, veerkrachtige stappen, en de zeekoning met een klein gevolg, trad op den koning toe. Hij was een rijzige jonge krijgsman, een hoge helm op de waalende rand-blonde haren, een rank schild aan de zijde. Onder de helmrand lichten twee heldere ogen, die allen zwijgend groetten, en ten slotte straalde op het gelaat der jonkvrouw aan 's konings zijde.

Hettel zag hoe Herwig's ogen op zijn dochter rustten, en sprak: «Welkom, koning Herwig op Matelan. Wat zoeken uw zellen langs de kusten van Hegelingen?»

Een boude stem antwoordde: «Edele vorst Hettel, zij zoeken een buit mij kostbaarder dan het leven: uw koninklijke dochter Goedroen.»

— Vermetle tocht... Ik gebied het grootste Rijk aan de Noordzee. Wat hebt gij mij te bieden?



Op een gekanteelde toren stonden zij: koningin Hilda, Goedroen, en de vrouwen uit hun gevolg.

— Mijn zwaard, koning. Is mijn rijk niet groot, mijn toekomst is onbegrensd.

Een honende lach vertrok Herwig's baard: «Groter Rijk zal nooit een vorst beheersen... Ik geef u een raad, koning Herwig: richt uw steven naar andere kusten.»

Trots sprak de boude stem, en de heldere blik verdonkerde: «Uw raad kan ik ontberen. Heden nog getuig ik voor mijn Rijk. Daarbuiten op mijn schepen wachten mijn trouwe gezellen op het teken. Aan het strand sta ik u te woord met mijn banieren.»

Hij groette, en een laatste maal zochten de koene ogen de koningsdochter, die snel de blikken neersloeg. Hij wendde zich om, en zag niet hoe Goedroen ter sluiks de hoge, wegschrijdende gestalte naakee, en hoe zij schrok als de oude koning met grammme wreefel sprak:

— Holbo, Wate, Irold, Hagen, mijn helm en zwaard. Wijl hij de steven niet wenden, dan dwingt hem onze ijzeren roepen.

Gehelmd en gewapend ging Hettel staan voor 't open vensterluik, en overschouwde het wijde strand waar reeds de eerste Vikings plasten door de branding. Doch tegegen zijn rechterarm vlijde zich een zachte meisjigestalte aan. Hij lachte: «Vreest gij voor mij?»

En Goedroen verborg het voorhoofd tegen zijn geharnaste schouder, en flusterde: «Voor beiden.»

Op een gekanteelde toren stonden zij:

koningin Hilda, Goedroen, en de vrouwen uit hun gevolg; hun sluiers wapperden in de wind.

Daar beneden op het strand waren de vurigsten al handgemeen. Nog waadden Herwig's wapenmakers aanzwermend door de vloed, en reeds werden zij met zwaarden en bijlen bestormd en in de schuimende spoeling teruggedreven.

Toen verscheen koning Hettel. Met zijn lijfwacht boorde hij door 't gewoel heen, naar waar hij de hoge helm van Zeeland's koning had ontwaard. Doch deze, het schild tegen de wang, sneide hem reeds te gemoet. En de vrouwen zagen hoe Hettel's zwaard met schuinen zwaaide ten stralenden helm ter zijde trof, zodat de jongeling wankelde — doch wankelend stootte deze het lange staal den koning in 't gezicht, en spleet, ofschoon de slag werd afgeweerd, de grijzende brauw, die bloeedde. Bliksemnel bukte Herwig achter 't schild voor Hettel's opgeheven koningszwaard, toen een scherpe gil, luider dan 't strijdgevoel allen naar den toren deed optijken, waar een vrouwenarm heftig met den sluier hakele. En zij herkenden Goedroen's stem.

— Vader, riep zij, staak dit dwaas gevecht! En gij, koning van Zeeland, wat baat uw zeggend indien ik een vader verlies?

Een ogenblik hing de stilte onzeker over de strijdenden. Toen klomk Hettel's stem naar den burcht op:

— Waant gij koning Hettel verloren omwille van een rosse wenkbrauw? Doch de kerkel heft houvast; om uwentwil ben ik een schoning niet ongunstig.

Niet eerder dan bij gunstig onthaal van mijn verzoek. Het was het boud geul van de vreemdheid, die leunend op zijn zwaard, hijgend naar den burcht opteek.

Hettel betastte de bloedende slaap: «Ik laat mij overreden», monkelde hij, en lachte Goedroen olijk toe. Hij beval zijn wapenvolk de strijd te staken, en nodigde vriend en vijand uit op een maal in de vesting. En over het strand, tussen de juichende zeeburchen door, sneide zij aan, de koningsdochter, en lichte uit haar vader's hand het zware zwaard, en drukte tegen zijn behoevde wang haar sluiers die meteen rood werd... Maar hij trok uit haar hand de sluier:

— Verwent gij zo uw vader als een bruidegom op u wacht?

Herwig trad naar voren, en legde de linkerarm, de arm met het schild, om de schromend-lachende. En zo keerden zij, omjond door 't verzoende krijgsvolk (Goedroen dragend haar vader's zwaard en door Herwig's schild omsloten) naar Matelan terug.

Zo won Herwig de bebmijnlijke Goedroen, meest gegeerde bruid in alle gewesten om de Noordzee. Dagenlang werd de bruloff gevierd. Bij dage waanden lange wimpels feestelijk over de torens en tinnen van Matelan; des nachts sprongen de vreugdevuren met hun manen van zwarte rook ver over het land.

In 't binnenhof, boven laaiende vuren, bradden morgen en avond de rode runderrompen, druipend van 't vet; in blinkende koperen ketels schuimde de bruine mede. Voor de vergaderde groten en edelen, werden zij plichtig verloofd. Over een jaar zou Herwig de jonge Goedroen, zijn koning, naar Zeeland meevoeren.

De laatste feestnacht kwam een bode voor de poort. In de doffe gloed der toortzen zeeg een ruiters van zijn domend paard; met schorre stem riep hij zijn boodschap: «Siegfried de Moering ruikt Zeeland binnen! Siegfried de Moering bedreigt Hegelingen!»

Rob. YSENBRANDT.

(Wordt voortgezet.)

De negers van Haiti zijn in opstand gekomen. Dokter Durand werd te San Domingo gevangen genomen, doch Eustache, zijn huisknecht, liet hem ontsnappen en nam zelf zijn plaats in...

GEESTANE IN SAN DOMINGO



TEKENINGEN VAN

CAPRIOLI



Pas de volgende morgen ontdekte men de ontsnapping van dokter Durand.



Eustache werd door Juanito ondervraagd. De neger vertelde, dat hij door Durand overvallen en gekneveld werd, doch Juanito geloofde het niet.

— Jullie hebben gevochten?

— Ja, dat sprekt vanzelf, antwoordde Eustache.



— Ik zie nergens sporen van slagen. Je hebt zelfs geen schrammeltje!

Eustache wist niet wat hij daarop moest antwoorden en de Gendel lachte sarcastisch.



— Juanito is niet zo dwaas als jullie denken! Ik heb je spelleijde door, vriend! Ik heb trouwens juist enkele inlichtingen over je gekregen. Onnodig langer te onthemen!



— Ik heb hier een aanklacht tegen je: Te Saint-Gervais heb jij, en niet je broer, vijf blanken helpen ontsnachten, drie mannen en twee vrouwen. Je hebt hen naar een sloep gebracht. Dokter Durand is dus de zee...
— Zee?



Juanito wendde zich naar de soldaten en heval:

— Breng deze neger naar het binnenplein en haal een executiepeleton. Vanuit het venster zal ik zelf het bevel tot schieten geven.



Eustache werd overvraagd...



Juanito boog uit het venster en wou het bevel...



... op hetzelfde ogenblik vernietigde een geweldige ontploffing een gedeelte van de gevangenis...

DE RING VAN CIBIL

Henk, Leentje en oom Elemir verlaten het eiland Pasjoetan. De schurken Nasir Abu en Armand zijn in de afgrond gestort...

TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN RAYMOND REDING

De twee matrozen die Nasir aan boord van de « Najashi » liet!

Hola! Wij komen!



De twee stumperds, die erg blij waren eindelijk mensen te zien, bekommerden zich niet erg om de verdwijning van Nasir en Armand. Zij wilden alleen weer thuis geraken!



De « Najashi »!

Heethuids!

En gereed om in zee te steken!



Wat een geluk! Ik vrees echter dat mijn navigatiekennis veel te wensen overlaat!

hulp van de twee matrozen, wel zal geraken!



Ik geloof dat ik er, met de matrozen, wel zal geraken!

Het groot vraagstuk is: Hoe verlaten we dit eiland? Indien de vreemde stroming die ons meesleurt, rond het eiland loopt, komen we onvermijdelijk terug naar Ker Pasjoetan!

Ja, daar heb ik reeds over nagedacht. Ik ben overtuigd dat die stroming slechts toeval was.



Naar mijn mening, wordt de basis van het eiland ondermijnd hetzij door de zee, hetzij door een vulkaan. Een van deze fenomenen hebben een plotselinge grondverzakking veroorzaakt. Het water stroomde onmiddellijk in deze onderzee kloof en veroorzaakte die geweldige stroming, waardoor wij naar het eiland gezogen werden. Tien minuten later was er wellicht van deze stroming niets meer te bespeuren...



Dus moeten we terug door het kanaal waarlangs we gekomen zijn?

Vanzelfsprekend!



Zo gezegd, zo gedaan. Twintig minuten later was de « Najashi » in volle zee...



Zeg niet te vlug « oef »! Met die zeilen komen we niet vooruit, dus moeten we alleen op de motor rekenen!

En dan?



Dan hebben we slechts brandstof om een derde van de weg naar Mombasa af te leggen...



Dat stemt tot nadenken...



Nadenken en...



HO!



(Wordt voortgezet.)

Victoria presenteert AVONTUUR IN DE FAR-WEST

Op hetzelfde ogenblik wandelde
gründler Victoria
over het marktplein...

Mooie avond !



Ik ruk brand... En die schijl...
Dat moet ik van nabij bekijken !



Een branden-
lading
Wat betekent
dat ?



(Wordt voortgezet.)

ZEG ME WAT JE LEEST...

En ik zal zeggen wie je bent ! Onze laatste vraag van deze rubriek kende een enorm succes en wij hebben jullie inderdaad weer iets beter leren kennen. We hebben de indruk, dat jullie allemaal graag lezen en het gelezen boek graag in kleuren en geuren vertellen. De tielen, welke jullie vernielden, zijn zeer uiteenlopend en de voorkeur voor een bepaalde schrijver valt zeer moeilijk te ontdekken. Uit al de brieven kan men echter afleiden, dat de sprookjes nog steeds in de gunst staan, alhoewel geleerde bollen daaraan de laatste jaren erg twijfelen. De namen van oude, vertrouwde schrijvers kwamen ook weer opduiken : Conscience, Karl May en Jules Verne. Vele houden van de lustige ontspanningslectuur en hierin kregen Lambik met Suske en Wiske een ereplaats. Verschillende lezers schreven, dat ze « Kuifje in Congo » van Hergé, het mooiste boek ter wereld vonden. Een opmerkelijke voorliefde was er verder voor werken met geschiedkundige inslag en een ruime plaats werd ingenomen door de moderne ontdekkingsreizigers met hun boeiende beschrijvingen van landen, volkeren en dieren. Maar, genoeg gepraat, jullie krijgen het woord...

DE KLEINE JOHANNES, door Frederik van Eeden. Was het laatste boek dat ik gelezen heb en ook het mooiste. Het verhaal, dat veel weg heeft van een sprookje, heeft me diep ontroerd en ik zal het nooit vergeten. (Johan Warreyn, De Panne.)

MIJN LEVEN ALS ONTDEKKER, door Sven Hedin. Het boek werd geschreven omstreeks 1924, toen de grote ontdekker van een reis om de wereld terugkwam. Sven Hedin beschrijft de landen, de volkeren en de dieren op een boeiende wijze. Ik leerde er veel mee. (Olivier Panijn, Antwerpen.)

SCHEEPSMAAT WOELTJE, door Karel Norel. Het boek handelt over de koene XVII^e eeuwse zeevaarders, die nieuwe ontdekkers en zeënen ontdekten en deze tegen hun vijanden, de Engelsen, de Portugezen en de Spanjaarden, verdedigden.

Woeltje maakt talrijke grote reizen, zelfs naar Indië. Het boek heeft me voortdurend geboeid en ik hoop dat ik ook de twee volgende delen zal kunnen lezen. (Kamiel Wouters, Boom.)

DE WACHT DER OUDEN, door Kapitein Zeldenthuis. De vergrijsde boeren willen de plannen van de Engelse kapitein Smith verijdelen, doch ze worden door de overmacht teruggedreven. 250 pond wordt uitgeloofd voor wie Pretorius, dood of levend, aan de Britten uitlevert, doch er is niemand die zulks doet. Het is een prachtig boek ! (Guillaume Peters, Perk.)

STIJFKOPJE OP SCHOOL, dat is een van die typische meisjesboeken, die steeds in de gunst staan. Elza van Doorne, van Gent, geeft een geestdriftige beschrijving van de inhoud, jammer genoeg, te lang om hier te laten volgen !

DE PURPEREN RHODODENDRON, door Garnett Weston. Dit boek is een prettige uitzondering op het gewoon genre. Het verhaal speelt zich af op een van de Canadese

eilanden : Duff Catleigh gaat naar Port Albert om er antieke Engelse meubelstukken te snoeren, komt er in aanraking met een oude Ierse edelman, sluwe Chinezen, corrupte advocaten, opium smokkelende zeelui... Zeer spannende en gezonde lectuur. (Herman van Loon, Arnhem.)

LEVE THOR HEYERDAHL ! De titel van het boek luidt « De Expeditie van de Kon Tiki », maar dat weten jullie allemaal. Robert Janssen van Borgerhout vindt Thor en zijn vrienden prachtkerels en hij



koestert een grote eerbied voor hen. Uit hun reisbeschrijving leerde hij veel interessante dingen.

Suske, Wiske en zotte Lambik Tante Sidonie, Schalul en ik voeren samen op avontuur met « De Vliegende Aap », en {Tuur !

Wie is de vader van deze helden ? Vandersteen, natuurlijk ! Wie is de dichter van de e karamellenverzen ? Etienne Gevaert van St. Lambrechts Woluwe.

KINDEREN UIT EEN ACHTERBLUUT, door Peter Spoor. Het is eenvoudig, ontroerend, zeer spannend en de alles overheersende leuze is : Eerlijk duurt het langst. (François Helars, Melsele-Waas.)

MICHIEL, DE GESCHIEDENIS

VAN EEN MUG, door Henriette van Eyk. Een mug wil allerlei goede daden verrichten en nooit bijten. Dat vindt de koning van het muggenland verschrikkelijk, maar op het einde wordt alles bijgelegd. Finje lectuur ! (Th. Kierdorff, Dine Haag.)

DE LEEUW VAN VLAANDEREN, door Hendrik Conscience. Men is geneigd dit het « eeuwige jeugdboek » te noemen ! Jan Doods van St. Kath. Lombeek geeft een levendige beschrijving van de inhoud en zegt tot besluit : « Ik ben bezig het voor de tweede maal te lezen ! » Dat spreekt boekdelen...

OP REIS ALS BLINDE PAS-SAGIER, door Lavki. Een goed en mooi boek vooral voor zieken, zoals ik. In verbeelding maken we dan de reizen mee van de held uit het verhaal. (Omer Goessems, Sijsele, Donk.)

JONGENS EN DE WETENSCHAP, door P. van Deneburg. Het beschrijft dieren, planten, insecten en nog veel meer. Het is een mooi en leerzaam boek, en ik hou er veel van. (Ludwig de Coninck, Blankenberg.)

MERLENTJE GIJZEN'S JEUGD, door A.M. de Jong. Het is zeker een oudere lezer of lezere (de naam konden we niet goed ontcijferen), die trachtte de inhoud van deze boeken weer te geven in een volle bladzijde. Onze lezer vindt ze zo mooi, omdat ze ze niet na elkaar kunt uitlezen en dan weer vergeten. Het zijn boeken die problemen scheppen en waarover je lang en diep moet nadenken. (E. Ratté, Rotterdam.)

★
AL DEZE VRIENDEN ONTVANGEN TWEE PRACHTIGE NIEUWE REEKSEN VAN DE COLLECTIE « ZIEN EN WETEN » !

★
KUIFJE ONDERVRAAGT ZIJN VRIENDEN

EEN TEKENING VAN SINTERKLAAS

Teken een mooie Sinterklaas in kleuren of in 't zwart en je vergeet er je naam en volledige adres niet op te schrijven. De beste tekeningen worden gepubliceerd. Stuur ze ons voor DINSdag, 4 NOVEMBER a.s.

Voor vijftien honderd francs of honderd gulden prijzen.

DE POSTILJON

KUIFJE'S NIEUWSBLAD VOOR JONGENS VAN 7 TOT 77 JAAR

REDACTIE - ADMINISTRATIE EN PUBLICITEIT : LOMBARDSTRAAT, 24, BRUSSEL

HET REGENDE GELD TE ROME !

VOOR de basiliek van Sint-Jan van Lateranen, op een topuur, wierp de bestuurder van een vrachtwagen met volle handen biljetten van 10.000, 5.000 en 1.000 Lire uit.

- Dat is reclame, dachten de voorbijgangers en ze raapten de biljetten niet op. Toen kwamen er een paar bengels aangelopen, raapten enkele biljetten op en gingen ze zielsgelukkig aan hun ouders tonen. Deze merkten dadellijk dat het hier echte biljetten betrof en stormden naar de basiliek. Iedereen had het nu in het snuitje dat er iets goeds te grabbelen viel en het werd een gevecht in de regel. De politie kwam er bij te pas en trachtte zoveel mogelijk biljetten in het bezit te krijgen. Het waren echte, de vrachtwagen was er vandoor gegaan zonder dat men het nummer van de plaat had kunnen opnemen en men zoekt nog steeds naar de liefdadige firma die geld liet regenen !

EEN WALVIS IN CLOFERS

EEN walvis weegt zo zwaar als 200 ossen van middelmatige gestalte of zo zwaar als drie duizend schapen ! Een walvis, die 25 meter lang is, weegt 150 ton. Z'n jong is 8 meter lang wanneer het op de wereld komt en weegt 1.000 kg. Thans gaat men op walvisjacht met vlottende fabrieken van 25.000 ton met vierhonderd man aan boord en begeleid door tien of twaalf kleine schepen, de jagers, die ieder 300 ton meten.



GOED NIEUWS VOOR DE KLEINE WAGENS

EEN Duits luchtvaart-ingenieur heeft een gestroomlijnde bumper ontworpen, die een zodanige stand heeft, dat de wind er bij hoge snelheid op drukt en daardoor, vooral aan de lichte, kleine wagens, een grotere baanvastheid heeft.

Mevrouw. - Liesje, ik vergat je te zeggen dat we precies om 8 uur ontblijven.

Dienstmisje. - Goed, mevrouw, maar als ik nog niet beneden ben hoeft u niet op mij te wachten !

Baas. - Hoe komt het dat je zo laat bent, Janssens ?

Janssens. - Ik heb me overslapen.

Baas. - Zozo, thuis slaap je dus ook !

ZONDERLINGE BRIEVEN

EEN paar weken geleden stonden de postbode van Salzburg voor een raadsel : Ze hielden een brief in hun hand waar als adres alleen stond : « Dans, Bateria, dans ! » Plotseling glimachten ze, want ze hadden het gevonden. Voor wie anders zou de brief kunnen zijn dan voor de Primaballerina van het Salzburger theater ? En inderdaad. Het was een toeschouwer (Amerikaan) die zijn bewondering voor haar kunst uitte en in z'n verwarring de naam totaal vergeten was.

Op 20 November 1891 verging het Engels stoomschip « Callerou » met man en muis en men kon de oorzaken van de ramp niet vinden. In 1893 vond men aan het strand van Hull een stuk hout waarin 't volgende gegrift stond : « Callerou door onbekend schip geraamd. Geen tijd meer. We zinken. Moge

God mijn moeder troosten. George Dawson. » De post bestelde deze brief aan Mrs. Dawson en dat was het enige wat men ooit over het lot van de « Callerou » vernomen heeft.

JE DROOMHUIS IN PAPIER !

HET is geen grapje, maar nuchtere werkelijkheid. Het Het Amerikaans instituut voor schielkundig onderzoek is er in geslaagd het eerste papieren huis van de wereld te bouwen. Dit is het resultaat van jarenlange experimenten.

De grondstof is een brij welke bestaat uit vezels van kranten- en pakpapier en ander papierafval. Het materiaal is uiterst licht en toch zeer stevig. Over enkele jaren zien wij het volgende gebeuren : De gaat naar een architect en zoekt je droomhuis uit. De architect trekt een lade open en geeft je een pakje. De rekening valt best mee en opgeruimd trek je naar het heukje grond dat je gekocht hebt en je bouwt je eigen papierenhuis, zo stevig alsof het uit rode baksteen ware en dat in een paar uur tijd !



EEN FLINKE JONGEN

MANFRED BOUWMAN uit Hamburg is pas negen jaar oud en redde het leven van tweejarig kind. Manfred werd door de Hamburgse senaat geverd. Hij kreeg een armbandurwerk waarop hij trots is en een diploma !

HUISTELEGRAAF

IN Amerika werd een automatische telegraafinstallatie voorgesteld die het zakenlieden mogelijk maakt telegrammen te verzenden op even eenvoudige wijze als er nu getelefoneerd wordt.

Een geschreven of getipte tekst wordt in een klein apparaat geschreven. Wanneer men op de knop drukt, wordt de tekst automatisch overgesleurd. De opname is even eenvoudig. Het apparaat, Desk-Pax heeten, is zo klein (ongeveer tien vierkante centimeter) dat het telegraferen van bureel tot bureel kan geschieden. Nog een stapje verder en we kunnen aan tafel zout vragen per telegram !

Dat zwaar beladen Engels toeristenwagentje steekt wel wat af tegen die blinkende Amerikaanse auto's, maar ze rijden toch, onze Engelsen ! En de keuze tussen hun wagentje of nieuw zal ons ook licht vallen.



★
WIE
HEEFT
SINDS
HET
NIEUWE
SCHOOL-
JAAR
REEDS
NIEUWE
LEZERS
AAN-
GEWOR-
VEN ?
★

HET SEIN STAAT OP ROOD

TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN J. MARTIN

Reendar en Lefranc gaan naar de Zwarte Toren voor een onderzoek. Ze worden verrast door de eigenaar van het domein, die hen uitnodigt de archieven van het kasteel in te zien.

